



GROET

AAN DE

HOLLANDSCHE BOEREN

IN

ZUID-AFRIKA.

DOOR

C. DE REGT.



C. DE REGT, ROTTERDAM.

1896.

Gegroet, Gij Dappere Boerenschaar!

Weer schoot de Brit zijn angel naar
Uw onvervreemdbaar Vaderland,
Dat Gij beschermt met hand en tand.

Gegroet, Gij Wakker Boerenfolk!

Mijn woord is slechts een zwakke tolk
Van mijn bewondering voor Uw Moed,
Uw Eenvoud en Uw Vroom Gemoed.

Heeft eerst de Brit De Kaap geroofd ;
Uw vrijheid in Natal gedooft ;
U Griqualand — en meér — ontrukft ;
Op nieuw beproefd, of 't hem gelukt'
Transvaal te nemen met geweld
Hij heeft Uw Deugd te min geteld.
Blijft wakker, Broeders ! voor altijd.
Uw goud is 't, dat hij U benijdt.
List, gouddorft en geweld vereend
Die hebben hem zijn hart verfteend.
Verblind door heerschezucht, merkt hij niet
Uw Grootheid, die elk ander ziet ;
Uw Hart van Goud, benijdenswaard,
Uw Adeldom en Mannenaard.

© Reuzenvolk, O Heldenkroost!

Van Zuid tot Noord, van West tot Oost
Weerklinkt een lied van vreugde bij

De zege van Uw Recht. — En wij,
Gesproten uit hetzelfde bloed,

Bewonderen Uw Heldenmoed;
Vervuld met eerbied voor Uw Werk,

Dat stap voor stap, geduldig, sterk,
Beschaving geeft aan Afrika —

Geen natie doet het U zoo na —
Beschaving van de echte soort:

Niet slecht in daad en mooi in woord,
Doch steeds veredelend, met verstand,

Wordt het beschaafd door Uwe Hand.

De Hemel steune U bij Uw Taak,

Waar 's werelds macht U reeds zoo vaak
Gedwardsboomd heeft. —

Nogmaals gegroet!

Het doet den ouderen broeder goed
Zijn jongeren zoo Kloek te zien.

Hij wil nog eenen wensch U biên;
Hij wenscht U toe:

Beschaaf geheel,

Beschaaf het heele werelddeel!

ROTTERDAM, Februari 1896.