

Begraving prof. G. G. Cillie, Snr., 2 April 1958.

(Kort Woord namens Univ. en F. A. K.)

191. T. 7 (22)

I Behoeftē van die hart - namens  
Univ. en F. A. K.

II Univ.

Professor Klassieke - 1908-1912

Professor Opvoedkunde - ~~1912~~<sup>1912</sup> - 1947

Dekaan Opvoedkunde - 1912 - 1947

Rektor - 1919-1925 (eerste Rektor)  
(Sy woorde: .... dat Univ.-opt. in mislukking was!)  
Intensiteit, Toewyding, invloed.

Boumeester

III F. A. K.

Lid van UK

Lid van Inst. vir Ond. + Opr.

Spreek by belangrike byeenkomste  
bv. Volkstongres oor moedertal  
onderwys.

in Kultuurtug in ons land.

IV Slot

Op sulke manne kan Stellenbosch  
en die aprikaner volk bou.

Woorde van prof. Marais, by begraving  
van mev. Jannie Marais: <sup>(in moedertal)</sup> Ons see  
ons regterhand moet regter as  
ons son regter wat by  
vir ons was.

V meegemoet:

mev. Cillie, moeder en ander  
nabestaandes.

Mag die dankbare huldiging van  
in eggenoot en vader se  
keftike nagedagtenis vir halle  
- soos vir ons - besieling en  
vreugde op die lewenspad bring.